

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven, zegt de Heer. Al wie leeft en in mij geloofd zal niet sterven in eeuwigheid. » Ps. XIV-25



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIE, ANGÈLE DE SMET

echtgenote van Mijnheer
ACHIEL HAEGEMAN

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 4 februari 1914 en na een langdurige ziekte heel zacht in de Heer ontslapen in de Kliniek St. Elisabeth te Zottegem, op 19 januari 1971, voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

« Ten Paradijze geleiden u Gods engelen... Met deze troostvolle zang begeleidt de Kerk haar duurbaren na de uitvaartmis. En wellicht zijn die schone woorden op weinigen beter toepasselijker dan op deze goede vrouw. Zij was een diepgelovig en godsdienstig mens, een liefdevolle echtgenote en een werkzame en bezorgde moeder. Zij was geen begunstigde van het leven, want heel vroeg reeds werd zij getekend door het ziektekruis. Jarenlang heeft zij in stilte gestreden tegen een slepende ziekte die stilaan haar sterk gestel ondermijnde. Dagen van lijden en nachten vol onrust heeft zij gekend, doch niettegenstaande het knagend leed bleef zij sterk en met moed en geduld heeft zij grootmoedig alles verdragen in volledige onderwerping aan Gods H. Wil. In haar gebed putte zij de sterkte om langzaam maar zeker de dood te zien naderen. Gelouterd door het lijden en met een kinderlijk vertrouwen in

Gods wijze Voorzienigheid is zij heel zacht in de Heer ontslapen.

Beste man, te vroeg moest ik u verlaten. Draag uw kruis in christelijke berusting. Ik dank u oprecht voor zoveel genegenheid en toewijding, voor zoveel bezorgdheid en hulp in mijn hulpeloosheid. Ik ga u voor naar de eeuwige vreugde van het Vaderhuis. Aanvaard als ware kristen deze tijdelijke scheiding. Moge de Heer u sterken en troosten in deze grote beproeving. Tot wederzien.

Beste kinderen, ook uw genegenheid en uw goede zorgen waren mij een grote troost. Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Mijn bezorgdheid om uw geluk blijft en van uit de hemel blijf ik u volgen. De Heer zegene en beware u.

Beste ouders, broeder, zusters en aanverwanten, weent niet om mijn heengaan. Ik ben nu gelukkig bij de Heer. Uw medevoelen in mijn ziekte was mij een steun en een troost in al mijn leed. Ik dank u.

Blijven wij allen verenigd door en in ons gebed.

Zij ruste in vrede.

Mijnheer Achiel HAEGEMAN,

haar echtgenoot

Mijnheer en Mevrouw Fernand HAEGEMAN-LABEE,

haar kinderen

Mijnheer en Mevrouw Gilbert DE SMET-BRANSWIJCK,

haar ouders.

De families DE SMET, HAEGEMAN,
BRANSWIJCK en DE BACKER,

danken U oprecht voor de bliken van deelneming betoond in hun diepe rouw.