

„Heer, reik mij Uw hand,  
en spreek Uw reddend woord.“



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

Alice DE SMET VAN DAMME

weduwe van de Heer

Omer PANNEKOEKE

geboren te Sint-Maria-Lierde op 13 januari 1903  
en godvruchtig overleden te Erwetegem  
op 25 november 1989,  
nadat zij de Pauselijke Zegen  
en de Ziekenzalving ontvangen had.

---

„Dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid  
worden bekleed, en dit sterfelijke met onsterfe-  
lijkheid.“ (1 Kor. 15,53).

Na een lang verblijf hier op aarde is ook voor  
deze vrouw het ogenblik gekomen waarop ze  
de gave van onvergankelijkheid en van onsterfe-  
lijkheid mocht ontvangen. In haar leven heeft  
ze ervaren wat het betekent een gelovig mens  
te zijn, heeft ze het geluk en de intimiteit van  
een gezin gekend, ontmoette ze de droefheid  
om de dood van haar echtgenoot, moest ze de  
last leren dragen van ziekte en de pijn om het  
verlaten van de haar zo vertrouwde omgeving.

Dit alles is nu voorbij: onsterfelijheid en  
eeuwig leven zijn haar deel geworden, dank zij  
Jezus die de dood heeft overwonnen en de  
hemel veroverd heeft als een tehuis voor ons  
allen.

Beminde familieleden, ik dank u allen om uw  
belangstelling voor mij, om uw bemoedigende  
woorden, om uw vriendelijke bezoeken, om uw  
steun en troost in ogenblikken van verdriet en  
droefheid.

Mijn dank gaat ook naar die mensen, die mij  
vol toewijding en met veel geduld verzorgd  
hebben. Dank ook aan alle mensen met wie ik  
in mijn laatste levensjaren de gezelligheid van  
een tehuis mocht delen.

„Heer onze God, wij vertrouwen U onze dierbare  
overledene Alice toe. Nu haar leven onder ons  
is afgebroken, vragen wij U: breng Gij het tot  
voltooiing dank zij Jezus Uw Zoon, onze Heer.  
Amen.“

---

De families DE SMET VAN DAMME,  
PANNEKOEKE, VAN DER MEULEN en WEZE,

danken voor uw bliken van medeleven en  
gebed.

---

begr. haustraete-ritserveldt, druk. van boxstael.