

*Een verlies als dit is hard.
Maar met de wetenschap
dat dit voorlopige eind niet het laatste is,
komt het minder hard over.*

†

Wij gedenken dankbaar
de heer

Albert DE SPIEGELEER

echtgenoot van mevrouw Alice BEKÉ

Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem
op 25 februari 1910 en godvruchtig
overleden te Zottegem op 5 juli 1997,
gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

Lid van K.B.G.

De families DE SPIEGELEER, BEKÉ,
SONCK en SAELENS,
danken U voor uw medeleven en gebed.

Het lijkt er sterk op, dat Albert de strijd voor het leven heeft verloren, zijn leven was een voortdurend taai gevecht om te bestaan : voor zijn gezin, echtgenote, kinderen en kleinkinderen, het was ook ten einde toe een verbeterd verzet tegen de vernietigingskracht van een slepende ziekte.

En toch, wordt dit sterfelijke en dit vergankelijke niet bekleed met onsterfelijke en onvergankelijkheid, juist omdat in die strijd een mens het beste van zichzelf geeft ?

Ligt de waarde van een mensenleven niet in een eerlijke poging zijn taak naar best vermogen te vervullen ?

Het evangelie geeft Jezus' visie op een verdienstelijk mensenleven :
"over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen, ga binnen in de vreugde van uw Heer."