

Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Mt. XI, 28.

†

Gedenken wij dankbaar in onze gebeden

**MEVROUW**

**Margareta DE SPIEGELEER**

weduwe van de Heer

**AIMÉ HANSKENS**

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op 22 oktober 1904 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 9 juni 1986, gesteert door de H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Samen zijn we verenigd rond moeder met alles wat zij voor ons en voor zovelen betekend heeft en nog zal blijven betekenen voor altijd: haar liefde en toewijding, haar opgeruimdheid en dienstbaarheid, haar verduideligheid en aanvaarding.

Wij zijn bedroefd om haar heengaan maar wij zijn dankbaar voor het leven dat zij ons schonk, dat zij ons leerde aanvaarden in goede en kwade dagen, om het voorbeeld dat zij ons gaf.

Wij zijn de Heer dankbaar omwille van haar schone en lange leven waarin wij iets van Gods liefde voor de mens mochten zien. Wij zijn dankbaar omdat zij een zo goede moeder voor ons was.

Wij bidden de Heer, dat moeder die in al haar lijden en pijn deelgenote was geworden aan Zijn lijden, nu ook deel zou mogen hebben aan

Zijn verrijzenis en eeuwige heerlijkheid.

Mijn lieve dochter, schoonzoon en kleinkinderen, dank u voor de vele toegewijde zorgen waarmee gij mij dag en nacht hebt omgeven. Dank u voor de vele momenten waarop gij mij met uw aanwezigheid aan mijn ziekbed gelukkig hebt gemaakt. Nu ben ik met vader verenigd in de hemel. Van daaruit zeggen wij: « God zegene u en beware u ».

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De families DE SPIEGELEER, HANSKENS,  
VANDER BIEST en DIERICKX,

danken u voor uw gebed en uw bliken  
van christelijke deelneming.

---

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054/33.89.90  
Befrag. Rudy Galle, Ninove. Tel. (054) 33.22.31