

Ten Paradijze geleiden u Gods engelen.



## VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

## CLARA DE SPIEGELEERE

echtgenote van de Heer

### ALBERT FIERS

geboren te Velzeke op 4 augustus 1901  
en godvruchtig overleden te Strijpen op 19 december 1968  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken  
en de pauselijke zegen.

**Zij was lid van de Bond van het H. Hart  
en van de Broederschap van O. L. Vrouw van Deynsbeke.**

Haar sterven was schoon, zoals ook haar leven was. Stil is de dood tot haar gekomen, als een engel van vrede om haar binnen te leiden in Gods heerlijkheid.

Clara is een doorgoede, werkzame en diep-christelijke vrouw en moeder geweest, vol bezorgdheid voor haar gezin, vol aanvoelende naastenliefde en hartelijke dienstvaardigheid. Bij een stil huiselijk leven, dat één offer was, heeft zij voldoening gezocht en gevonden. Beproevingen bleven haar niet gespaard. Moedig en met een groot vertrouwen in God heeft zij haar zwaar ziektekruis gedragen. Zij was een voorbeeld van geduld en overgave aan Gods H. Wil. En bij dit alles bleef zij ook een voorbeeld van de sterke vrouw waarvan de H. Schrift spreekt: dag en nacht bekommerd om al hare duurbaars. Wat heeft zij voor hen gezwoegd, gebeden en gezorgd en alles te pande gesteld. Geen wonder dat zij door allen op de handen werd gedragen, geacht en bemind. Moge de Heer zijn trouwe dienares nu deelachtig maken aan het geluk zijner heiligen.

Mijn goede man, zoveel heb ik aan u te danken, gij die mij zo trouw uw genegenheid hebt geschonken en

door jarenlange toewijding en zorgen mij steeds hebt bijgestaan. Ik dank u en zal God voor u ten beste spreken, opdat Hij u trooste in deze grote beproeving.

En gij mijn beste kinderen en kleinkinderen, gij weet allen hoe moeder met u allen begaan was. Ik heb voor u geleefd... uw geluk was ook mijn geluk. Ik dank u allen voor uw grote aanbankelijkheid en uw dankbare toewijding. Treurt niet om mijn heengaan. Echte moederliefde sterft niet. Ik zal van uit de hemel, voor u blijven zorgen. Blijft eensgezind, eert vader en volgt mijn voorbeeld na van eenvoudige plichtsvervulling. God zegene en beware u allen. Tot weerziens.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, gedenkt mij in uw gebeden.

Zij ruste in vrede.

Heer Albert Fiers,

Heer en Mevrouw Gaston Vermassen-Fiers Julienne en kinderen,

Heer en Mevrouw Georges Saelens-Fiers Denise en kinderen,

Heer en Mevrouw Ernest Van De Mergel-Fiers Andrea en kinderen,

Heer en Mevrouw Salvatore Saldi-Fiers Ivonne en kinderen,

De families De Spiegeleere, Fiers, Van Crombrugge, Van Den Berghe en Pien.

DANKEN U VAN HARTE VOOR  
DE BLIJKEN VAN KRISTELIJKE  
DEELNEMING EN GEBEDEN.

Druk MELCKEBEKE ZOTTEGEM