



Aandenken aan:

DE HEER

René Desterke

weduwnaar van mevrouw

Maria Van Haesevelde

geboren te Oprakel op 15 juli 1905
en plots overleden te Ronse op 18 maart 1996,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

In een hoge ouderdom ging papa en boma van ons heen. Met heel veel liefde hebben we hem omringd in de avond van zijn leven en in de allerlaatste uren bleven we heel dicht bij hem.

Wij hebben tijd gehad om onze dank te betuigen voor zoveel liefde die we van hem kregen. Hij was ook ontzettend dankbaar voor de vele liefdeblijken die we hem toedroegen.

René, een naam die we niet meer zullen horen in de kleine kring van geburen. Zijn aanwezigheid voelen, hoorden of zagen we in zoveel kleine dingen: zijn tochten die hij maakte met de wagen, een stuk vrijheid die hem overal bracht waar hij wilde, zijn liefde voor de natuur, het mooie tuintje voor zijn huis,

zijn lieve gevleugelde troetelduifjes die prachtig voor hem konden vliegen. Nu zullen ze moeten wennen aan de nieuwe situatie.

Dank U wel, papa, boma, gebuur, voor uw lang leven, uw mooi werk, uw inzet, uw genegenheid voor ons en de vele handen die U uitstak om anderen blij te maken. Nu liggen ze beweegloos gevouwen gericht naar de hemel. Een laatste gebaar van: "dank U wel voor het leven, voor zoveel zorg, genegenheid en goedheid".

Daarom bidden we nu tot de Heer en Schepper van ons allen. Neem René op in Uw vrede waarnaar hij zozeer verlangde en laat hem komen in Uw licht. Amen.

Mevrouw Yvonne Desterke,
weduwe van de Heer Lucien De Vleesschauwer en
de Heer Marcel Vanderhaegen, zijn dochter,

De Heer en Mevrouw Luc De Vleesschauwer-
Aelvoet, zijn kleinkinderen,

Jonge Heer Sebastien De Vleesschauwer,
 zijn achterkleinzoon,

De families Desterke - Fostier en Van Haesevelde-
Carobel
danken U van harte voor de blijken van deelneming.

Rouwleidng Aelvoet, Ronse - Druk H. Maginet, Zottegem.

