



Liefdevol aandenken

aan Mevrouw

AVILA DE SUTTER

weduwe van de Heer

Cyriel DE VOS

geboren te Strijpen op 27 april 1905
en godvruchtig overleden te Zottegem

op 26 april 1991,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.



De families De Sutter, De Vos, Van Huffel en
De Pauw,

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

Hoe pijnlijk ook haar heengaan is, hoe we haar ook zullen missen, toch zeggen we : dank U God voor het leven van haar die ons zo dierbaar was.

Reeds verschillende jaren geleden heeft Florke haar verlaten, één van haar twee geliefde zonen.

In april vóór acht jaar moest ze afscheid nemen van haar man die ze tot op het laatste bij ziekte dag en nacht bijstond. Ze moest er overheen komen.

Maar ze stond niet alleen.

Ze kreeg vele bezoeken, haar dochter kwam dagelijks met een attentie.

Haar zoon Andre en Lieveke kwamen regelmatig eens binnen om te zien of er iets moest gedaan worden.

Ze werd veel omringd door haar kleinkinderen en achterkleinkinderen waar ze zeer gelukkig om was. Moemoe was een eenvoudig en goed mens voor iedereen.

Beste familie, beste vrienden, ik zal jullie nooit vergeten.

Nu ben ik in stilte weggegaan, maar eens later... zien we elkaar terug in de hemel.

Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere