



Dankbare herinnering aan

Mevrouw  
**Gisèle De Sutter**

echtgenote van de Heer  
**Arthur Moreels**

Geboren te Zottegem op 20 januari 1937  
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 1 december 1997.

De families De Sutter, Moreels, Devenijn  
en Van Daele, danken U oprecht  
voor uw medeleven.

Lieve mama,

je hebt ons onnoemlijk veel  
gegeven. Blij was je met alle kleine dingen.  
Vol ijver heb je gewerkt en altijd had je tijd  
voor ons. Iedereen kent je als een fiere  
vrouw die opgewekt door het leven ging.

Vanaf je ernstige ziekte, heb je altijd on-  
gelooflijk veel moed aan de dag gelegd.  
We hielpen je zoveel mogelijk en genoten  
heel intens van de tijd dat we samen waren.  
Je zorg voor ons bleef bestaan. Ook als je er  
niet meer zou zijn, was je wens dat we altijd  
elkaar zouden blijven steunen.

We missen je zo erg, we missen je naast ons.  
Mama, je genegenheid en liefde blijven in  
ons verder leven.

Papa, Isabelle en Karel.

