

Christus is verzezen! Alleluja!

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

RICHARD DE SUTTER

weduwnaar van Mevrouw

Emma De Temmerman

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 27 juni 1876
en godvruchtig overleden te Zottegem (Kliniek)
op 24 maart 1959.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Lid van de Bond van het H. Hart.

De oude en goede vader is overleden tijdens de schone dagen waarop in al onze kerken de lof wordt gezongen van het verlossend Bloed van Onze Heer Jezus-Christus en onze hoop wordt gevestigd op de glorievolle verrijzenis van allen die met Christus verbonden zijn. Deze brave man vervulde goed zijn kristelijke plichten. Hij hield van het werk omdat hij daardoor God en zijn gezin kon dienen. Hij besteedde ook de nodige tijd aan het gebed omdat hij reeds op aarde met God wilde verenigd zijn. Toen hij geteld werd onder de ouden van dagen, kende hij het geluk zich omringd te weten van de genegenheid en de zorg zijner nakomelingen. Op het ogenblik van de dood mocht hij gerust neerkijken op allen die hij had

opgevoed en omhoog kijken naar de Hemel die hem als beloning wachtte.

Bemide kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik verlaat u met de woorden „ het leven is een strijd, hebt moed en kamp voor het goede “.

Mijn beste dank aan allen die mijn steun en mijn troost waart in mijn oude dag.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

†

De familiën DE SUTTER, DE TEMMERMAN, PLASSCHAERT en LEURS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 434.70