

Zo is het in dit ballingschap op aarde :
't geluk is kort helaas en 't lijden lang,
't is nacht aleer de middag klaarde.

G. GEZELLE

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Eliane DETANDT

echtgenote van de Heer

Marcel Van den Abeele

geboren te Ronse op 21 juli 1931

en er schielijk overleden op 15 november 1984.

—
Gelukkig, die sterven in de Heer. Ze verlaten het lijden van dit leven om een geluk te genieten, dat eeuwig en onvergankelijk is. H. Augustinus

Zij was een goede echtgenote en moeder, gehecht aan haar gezin, aan haar werk, aan haar huis. Ze heeft veel en lang geleden. Toch heeft ze ons zo plots verlaten. Te vroeg is ze heengegaan ; maar we buigen het hoofd in onderwerping aan Gods wil en met het vertrouwen dat ze bij God het geluk zonder schaduw zal vinden.

Mijn geliefde echtgenoot, ik dank u voor uw liefde en de zorgen, die ge mij jarenlang hebt betoond. Mijn kinderen denk dikwijls aan mij terug. Gij allen, mijn verwanten en vrienden, bid voor mij.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

—
Rouwdienst Aelvoet, Ronse

Heer Marcel Van den Abeele,

Heer en Mevrouw Michel Van den Abeele-
Van Nieuwenhove,

Heer Luc Van den Abeele,

Heer en Mevrouw Remi Van den Abeele-'t Kint,

De families Detandt-Vandenabeele en Van den
Abeele-'t Kint,

**danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.**

