

Zalig zijn zij, die in den Heer sterven;
voortaan zullen zij rusten van hun arbeid,
want hun goede werken volgen hen.

(Boek der openbaringen).



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFFROUW

Irma - Mathilde DE TANDT

dochter van wijlen Jozef en Melanie De Prez

geboren te Zegelsem, de 8 juni 1895 en
vroom in de Heer ontslapen te Zottegem,
de 1 september 1961, gesterkt door de H.H.
Sacramenten en de Pauselijke Zegen » in
articulo Mortis ».

Lid van verscheidene genootschappen.

Ik heb de goede strijd gestreden, mijn le-
vensloop voleindigd, 't geloof bewaard,
voor mij is weggelegd de kroon der gerech-
tigheid. (St-Paulus)

De dierbare overledene was een oprecht
deugdzaam vrouw. In gebed vond zij het
dagelijks brood voor haar eenvoudig maar
diep godsdienstig leven.

Bij allen die haar vriendelijke offervaar-
digheid en minzame omgang leerden kennen,
zal haar aandenken in ere blijven.

De Heer omdat Hij ze lief had, heeft haar
beproeft gelijk het goud in de smeltoven;
vele rusteloze dagen en nachten heeft ze
geteld. Met de grootste gelatenheid aanvaard-
de ze de beproeving uit Gods hand om de
Heer te behagen, hare ziel te zuiveren en met
verdiensden te verrijken.

Dierbare familieleden U, die mij met toe-
wijding en liefde hebt verzorgd en geholpen,
hebt dank. Vergeet mij niet in uw gebeden,
vooral gij mijn Lieve Nicht kloosterlinge-
missionaris, op uw gebed reken ik in 't bi-
zonder.



De familiën DE TANDT - DE PREZ - CAE-
KEBEKE, danken U van harte om de blij-
ken van deelneming en gebeden.

Druk. « De Beiaard »