

Zalig zijn zij, die in den Heer sterven; voortaan zullen zij rusten van hun arbeid, want hun goede werken volgen hen.

(Boek der Openbaringen.)



## Bid voor de Ziel

van Juffrouw

**Maria-Amandine DE TANDT**

dochter van wijlen

**Jan-Baptist en van Rosalie VAN DER BRUGGEN**

geboren te Oprakel, den 25 Januari 1894 en er zeer godvruchtig overleden den 26 Januari 1952. Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw van de Confrerie van het H. Hart. en van alle godvruchtige Genootschappen.



Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn levensloop voleindigd, 't geïoof bewaard: voor mij is weggelegd de kroon der gerechtigheid.

(St. Paulus)

De dierbare overledene was een oprecht deugdzame vrouw. In het gebed vond zij het dagelijks brood voor haar eenvoudig maar diep godsdienstig leven.

Bij allen die haar vriendelijke offervaardigheid en minzame omgang leerden kennen, zal haar aandenken in ere blijven.

De Heer, omdat Hij ze lief had, heeft haar beproefd gelijk het goud in de smeltoven; vele rusteloze dagen en nachten heeft ze geteld. Met de grootste gelatenheid aanvaarde ze de beproeving uit Gods'hand om de Heer te behagen, hare ziel volledig te zuiveren en met verdiensten te verkrijgen.

Mijn dierbare zusters en broeder, die mij jarenlang met zoveel toewijding en liefde hebt verzorgd en geholpen, hebt dank. Vergeet mij niet in uw gebeden, vooral gij, mijn waarde Kozijn Priester, bid voor mij aan het Altaar des Heren.



Juffrouw Irma DE TANDT ;  
Juffrouw Euphasie DE TANDT ;  
Mr & Mevr. Victor DE TANDT-

SPITAELS ;

De Familiën DE TANDT, SPITAELS en  
VAN DER BRUGGEN ;

Danken U om uwe gebeden  
en oprechte deelneming,

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt