

Zo is zijn ziel, gerust en zacht,
tot haar Schepper opgetogen.



**BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER
GOMAR DE TAVERNIER**

weduwenaar van Mevrouw

Zulma COLPAERT

echtgenoot van Mevrouw

Emma DE CLERCQ

geboren te Maarke-Kerkem, de 12 januari 1875 en
godvruchtig overleden te Maarke, de 30 november 1957,
gesterkt door al de genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke zegen "in articulo mortis".

Sekretaris van de Kerkraad

Erelid van de Bond van het H. Hart

*Lid van de Confrerie van de H. Rozenkrans
en van de Boerengilde*

Hier wordt een rijkgevuul leven besloten van een kris-
ten man, die het geluk wist te ontdekken in het kwij-
ten van zijn grote plichten, als echtgenoot en vader.

Hij was een man van plicht en eer, volkomen kristen,
volkomen wars van leugen en listen. Zijn dienstwillig-
heid en goedheid van hart verdienden hem de achting
van allen die hem kenden.

De belangen van de kerk lagen hem nauw aan 't hart.
Zolang zijn krachten het hem toelieten vervulde hij zijn
ambt van Kerkmeester met liefde en toewijding. Tot op
zijn sterfbed was hij bekommerd met het Kerkbestuur,
waarvan hij jaren lang stipt sekretaris was. Zijn gedach-
tenis zal in ere blijven.

Aan zijn kinderen laat hij de gedachtenis van vroom
geloof en ongeveinsde deugd. Zijn lijden droeg hij ver-
duldig en onderworpen aan Gods wil; al biddende heeft
hij zijn ziel weergegeven aan zijn Schepper, die zijn
trouwe dienaar belonen zal om zijn verdienstelijk leven.

Dierbare Echtgenote en Kinderen, ik beminde U zo
zeer; ik was gelukkig met U. Ik had nog bij u willen
blijven, doch Gods wil geschiedde. Troost U, en aan-
schouwt uw echtgenoot en vader, die de deur des he-
mels binnentreedt met deze woorden: neen, de dood
breekt onze liefde niet. In de hemel bid ik voor u. Be-
mint en steunt elkander en bidt voor mij iedere dag. Ik
dank u om uw liefde en zorgen in mijn ziekte. Bewaar
mijn aandenken in uw hart.

Geliefde Kleinkinderen, grootvader gaat bij God. Ik
zag u zo gaarne rond mij. Ik bid opdat gij allen zoudt
opgroeien als goede kristenen en brave kinderen ge-
hoorzaam aan uw ouders. Bidt voor mij.

Beste Schoonbroeders en Familieleden, de dood is
voor mij het einde mijner kwellingen en de deur van
het ware leven. Een dienaar van Maria sterft op een
dag aan Maria toegewijd, zij komt haar dienaren tege-
moet. Dank om uw genegenheid en bidt voor mij.

Bemide Kerkmeesters, met U ijverde ik voor het huis
des Heren. Dank om uw genegenheid en bidt voor mij.
Vaartwel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

Bid de 4 Akten voor mij.

Mw Gomar DE TAVERNIER-DE CLERCQ,

zijn echtgenote;

Mr en Mw Georges De Tavernier-Van Schoorisse
en kinderen;

Mr en Mw Firmin Van Quickelberghe-De Tavernier
en kinderen;

Mr en Mw Hubert D'Hondt-De Tavernier en kinderen;
Mr en Mw André Opsomer-De Tavernier en zoon;

zijn kinderen en kleinkinderen;

De familiën De Tavernier-Willems;

« » De Clercq-Van Der Straeten;

« « Colpaert-De Deken;

danken Ued. voor deelneming en gebeden.

C. De Couvreur-Van Heddegem Maarke-Kerkem.