

Goed heil ! geliefde ziel
Uw leed is uitgeleden
En of er nog een traan bij viel
Wij gaan getroost beneden.

(P. Reypens)



**Dankbaar aandenken aan onze geliefde
moeder en grootmoeder**

Anna, Maria De Temmerman

weduwe van Remi, Prosper DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel op 8 september 1901
en rustig overleden in Sint Franciscus kliniek te
Opbrakel op 8 februari 1984.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Waarom staan we voor een scheiden dat ons
te meer pijn doet omdat het hier een moeder geldt
die gezwoegd en getobt, in stilte veel geleden
heeft, in haar lang en werkzaam leven voor de ha-
ren tot ze niet meer kon...

Bij het heengaan van een goede moeder weent
het hart van haar kinderen hoe groot en hoe oud
zij ook zijn, omdat ieder kinderhart zoveel aan
moeder te danken heeft : in dagen van onbehol-
penheid was het moeder die haar kinderen koes-
terde; in dagen van droefheid was het moeder die
hen troostte; in tijden van voorspoed was het moe-
der die met hen meeleeftde en bemoeidigde. In een-
voudige oprechtheid, werkzaamheid en dienstbaar-
heid stond ze altijd aan hun zijde.

Goed zijn en werken, zorg en toewijding, ge-
dientigheid en spaarzaamheid, moedig en gedul-
dig in de schaduwzijden van zware beproevingen
was haar rijkgevuuld leven gewezen. Haar steun en
sterkte putte ze in haar gebed en haar diep ge-
loof, toen in volle oorlogstijd het offer van haar
man het leven liet op 1 maart 1941. Wie van ons
zal ooit beseffen wat een moeder hart toen en la-
ter geleden heeft...

Met eerbied en dankbaarheid, droef en verdrie-
tig nemen we afscheid aan wie wij het beste, aan
wie we zoveel te danken hebben aan onze moe-
der. We achten ons diep gelukkig dat we op het
laatste van haar leven haar hebben bijgestaan
in oprechte genegenheid en zorg en liefde en haar
een gelukkige uitgeleide hebben kunnen bezor-
gen in haar oude dag. Wij bidden dat ze nu voor
eeuwig in Gods liefde moge opgenomen worden
en rusten in vrede, bij al deze die ons in geloof
en hoop zijn voorgedaan.

NAMIS : in Sint Martinuskerk te Opbrakel op zon-
dag 26 februari te 10 uur.



De families De Temmerman, De Clercq, Van Den
Daele, Assez,

danken U,
voor de gebeden en deelneming in de rouw.

De Beiaard