



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Bertha DETEMMERMAN**

weduwe van de heer Jules D'HOSE

Geboren te Everbeek op 19 april 1905  
en godvruchtig overleden in het  
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 19 januari 2002,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
De familie.

Onze duurzame overledene Bertha, die we  
vandaag ten grave dragen, heeft het geluk  
gehad van een zeer hoge ouderdom te mo-  
gen bereiken in een goede gezondheid.

De laatste jaren waren natuurlijk wat moeilij-  
ker, maar toch was haar geluk thuis te mogen  
blijven, dank zij de goede zorgen van haar  
dochter Jacqueline en haar kleinkinderen.

Diepgelovig als ze was, verwelkomde ze de  
Heer bij ieder hoogdagbezoek. We zijn er-  
van overtuigd dat ze ook nu heel graag de  
Heer welkom wenste.

Bidden we nu dankbaar de Heer voor dit  
mooie leven en gedenken we haar in onze  
gebeden dat de Heer haar nu opneme ten  
eeuwigen leven in rust en vrede.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, B.V.O.

---

Namis op zaterdag 9 februari 2002 om  
17.30 uur in de parochiekerk St.-Jozef te  
Everbeek-Boven.

*Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49*