

*Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie leeft en geloofd in Mij,
zal in der eeuwigheid nimmer sterven.*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Bertha DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer Michel GERARDI

geboren te Nederbrakel op 19 januari 1904
en in familiekring overleden te Michelbeke
op 2 februari 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

DE TEMMERMAN - ROMEYNS
GERARDI - VAN DER LINDEN
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zaterdag 20 februari 1999 om 17 uur in
de parochiekerk Sint-Sebastiaan te Michelbeke.

In de gezegende ouderdom van vijftiennegentig jaar is Bertha stillekens van ons heengegaan, thuis en omringd van haar kinderen. Zij was goed bewust van wat er aan het gebeuren was en biddend maakte zij zichzelf gereed voor de ultieme ontmoeting met de Heer, die zij in de wisselende omstandigheden van haar lange leven trouw heeft gediend. Zij was inderdaad een goede vrouw, die in alle eenvoud met plichtsbeseft door het leven ging gesterkt door een even vast als eenvoudig geloof. Zo leefde zij voor haar gezin en de familie, die daaruit is gegroeid, vroeger in nooit aflatende zorg en bezig-zijn, sinds jaren bekommerd met en medegenietend van het welzijn van allen.

Een goed mens, dat tot ons zal blijven spreken in het schone en het goede, waarin ze ons in alle eenvoud is voorgegaan. Vooral haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen zich daaraan kunnen spiegelen en het zal zijn alsof zij hen blijft aansporen, om een echte familie te blijven, waarin men voor elkaar wat over heeft en dankbaar is voor het begrip en de steun, die men van elkaar ontvangt, zoals zijzelf dankbaar en zielsgelukkig was voor de geborgenheid en de blijken van genegenheid, die zij op haar oude dag van hen mocht ontvangen, vooral dan vanwege haar jongste dochter, die haar samen met haar man een nieuwe thuis en een schone oude dag bezorgde. En moest zij nu tot ons kunnen spreken, dan zou ze wellicht alleen maar vragen voor haar te bidden, want zij was voor alles en door alles heen een vrome vrouw.

H.Hart van Jezus ik heb betrouwen op U!