



*We zullen moeten proberen
op fijne herinneringen te teren.*

Mevrouw
**Christine
DE TEMMERMAN**

echtgenote van
de Heer Hendrik HAFFMANS.

*Geboren te Oudenaarde op 4 oktober 1956 en
onverwacht overleden in het U.Z. te Gent op 7 mei 1998,
gesterkt door de H. Sacramenten.*

Hendrik HAFFMANS, Inge & Erik, Stef
en

de families DE TEMMERMAN - MAHIEU -
HAFFMANS - GOTTSCHALL

danken U voor uw medeleven en uw gebed.

De namis zal opgedragen worden op zaterdag 6 juni 1998
om 18 uur in de parochiekerk te St.- Maria - Horebeke.

Tinneke,

Gejaagd door de wind zoals je altijd was
je inzettend voor ons gezin, familie
en de verzorging van je ouders.
Dank je voor alles
we zullen je missen.

Moentje,

ook al was ik bijna nooit thuis,
toch betekende je veel voor mij.
Ik zal je missen bij elke kop koffie,
bij elk telefoontje, voor alles wat we
met elkaar deelden.
Liefste moentje, jouw plotseling heengaan
heeft ons diep geraakt, het enige wat
we nog kunnen vragen : waarom ?

Moeke,

waarom ging je zo vroeg weg van ons ?
Zonder dat we afscheid konden nemen,
maar in mijn hart blijf je voor altijd leven.
Ik zal altijd van je blijven houden.

*Goede God, ook al begrijpen wij het niet,
toch geloven wij dat Gij alles ten goede
leidt en dat niets tevergeefs gebeurt.
Wij danken U dat wij zo'n goede moeder
mochten hebben. Geef haar nu rust en
vrede, en laat ons over de dood heen met
haar in liefde verbonden blijven.*

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.