

In de vrede van de Heer ruste haar ziel.



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mejuffer

Maria-Theresia De Temmerman

geboren te Michelbeke op 13 oktober 1876
en godvruchtig overleden in de St.-Franciskuskliniek
te Opbrakel op 12 december 1970
tijdig bediend met de H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Boerinnengilde
en andere godvruchtige genootschappen.

Zacht en eenvoudig was haar leven, zo was ook haar heengaan. Maandenlang heeft ze gestreden, tot ze eindelijk begaf en er rust kwam over haar gelaat: de welverdiende en eeuwige rust voor haar volbrachte taak, voor haar werkzaam leven, voor haar schone plichtsvervulling, voor haar offervaardigheid en haar dienende liefde.

Wie ziet niet die christelijke grootheid in eenvoud: geen grootheid zoals de wereld ze kent en viert, maar stille, verborgen grootheid, zoals God alleen ze kent.

Duurbare familieleden, ik dank u omdat gij met mij zo ingenomen waart, en mij dagelijks volgdet en verzorgdet. Treurt niet om mijn heengaan, maar onthoudt en past de eenvoudige lessen toe, die ik u gaf.

Geachte familieleden en vrienden, met u blijf ik verenigd. Blijft in christelijke liefde mij gedenken in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de Vier Akten bidden.

MELCKEKEBEKE ZOTTEGEM

Voor uw deelneming in de rouw

en uw vurige gebeden:

danken U de Familieleden.