



Liefdevol en dankbaar aandenken aan

DE HEER

Norbert DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

Mimi EECKHOUT

geboren te Oudenaarde op 18 april 1943 en
onverwacht overleden te Sint-Maria-Horebeke op
25 juli 1998, begeleid door de
gebeden van de H. Kerk.

*Zaakvoerder van Universeel Cars
Reizen De Temmerman.*

Namis op zondag 23 augustus 1998 om 10.30 u.
in de O.-L.-Vrouwkerk van Sint-Maria-Horebeke.

Mimi EECKHOUT,

Purdey DE TEMMERMAN,

De families DE TEMMERMAN - RAMSDAM en
EECKHOUT - DE SCHUITENEER *danken U voor
uw gebeden en uw kristelijke deelneming.*

Hij sliep toen onverwacht
de Heer die stille nacht
kwam kloppen voor de reïls
naar 't land van 't paradijs.
L.V.

Reizen was Norbert's beroep, maar deze reïls
- de reïls naar 't land van 't paradijs - was
niet gepland. Midden in de nacht werd deze
rusteloze werker en stuwende kracht achter
het autocarbedrijf De Temmerman uit het leven
geroepen. Geen afscheid meer, geen laatste
groot. Het is onmenselijk hard. We kunnen het
niet begrijpen.

Norbert was een joviaal mens, vol levenslust
en energie, steeds gereed voor een lach en een
luimig woord, een vriend voor iedereen. Maar
bovenal was hij een goede echtgenoot en vader.
In zijn gezin, bij echtgenote Mimi en dochter
Purdey, vond hij geluk, zijn stukje aards para-
dijs, een oase van rust waar hij kon bekomen
van de drukke bezigheden.

Dit heegaan verscheurt ons hart van droef-
heid. Toch weten we als gelovigen dat er geen
droefheid is zonder hoop. Daarom, Heer God,
komen wij met ons aarzelend geloof bij U en
vouwen biddend de handen. Want Gij alleen
kent het waarom van de dingen. Gij speurt niet
naar wat nog onvolkomen is, maar let op het
goede dat een mens heeft gedaan. Geef Norbert
nu de eeuwige vrede bij U en geef ons sterkte
en troost in deze moeilijke dagen.

Geliefde echtgenote, dochter en familie, ik
dank u voor uw vriendschap, liefde en genegen-
heid. Zorg goed voor elkaar. Ik zeg u geen
vaarwel, maar tot weerziens bij de Heer.

Begr. Allegaert, Oud.

Druk nv Moerman