



Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf,  
wij leven en sterven voor God, onze Heer.

DANKBARE HERINNERING AAN

**DE HEER**

**Roger DETEMMERMAN**

**echtgenoot van Mevrouw  
Julia OPREEL**

geboren te Schorisse op 14 mei 1925 en  
overleden te Oudenaarde op 5 februari 1987,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Mede-stichter van de firma  
Detemmerman en D'Holieslager

---

« Breekt de morgen aan, denkt dat gij de avond  
niet zult bereiken. » (Uit de Navolging van Kris-  
tus)

Hoe broos is het geluk hier op aarde. Gisteren:  
de gezelligheid van het samenzijn in de huis-  
kring, vandaag de harde werkelijkheid van een  
gebroken geluk.

Roger was een gelovig en zeer gevoelig mens.  
Met vaste hand en bekwaamszekerheid heeft hij

zijn bedrijf doen uitgroeien tot een volwaardige  
en rendabele zaak die werk heeft kunnen ver-  
schaffen aan mensen van eigen streek.

Zoals elke sterveling is ook hij niet gespaard ge-  
bleven van zeer vele tegenslagen. Dit alles heeft  
hij moedig kunnen dragen dank zij zijn enorme  
wilskracht en zijn zelfstandigheid en de goede  
zorgen van zijn lieve echtgenote.

Dit alles heeft hem gemaakt tot een man van ka-  
rakter, die tevens begrepen heeft wat lijden en  
tegenslag in het leven betekent.

Zo heeft hij anderen ook bijgestaan in lijden en  
nood.

Dit maakt hem eerbiedwaardig, een man om niet  
te vergeten.

Wij zijn God dankbaar voor alles wat hij voor zijn  
gezin en voor alle anderen heeft gedaan en heeft  
betekend.

Laten wij vertrouwd tot de Vader van alle  
barmhartigheid en genade bidden voor de ziele-  
rust van deze overledene: Roger.

Moge zijn vele beproevingen, zijn stille gebeden  
en zijn groot geduld hem tot glorie strekken en  
tot heil en vrede voor zijn ziel.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkind, fami-  
lieleden en allen die mij dierbaar waren, vaarwel,  
en beste dank voor alles.

Blijft mekaar verder steunen... want uw taak gaat  
verder.

Moge God ons in liefde verbonden houden en  
denk steeds aan mij.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Namis: op woensdag 25 maart 1987 om 19 uur.

Julia OPREEL,

Herman en Rita  
DETEMMERMAN - VANDERHEYDEN,

Emilie DETEMMERMAN,

De families DETEMMERMAN, OPREEL,  
D'HOLIESLAGER en DE PRIESTER,

danken U van harte  
voor uw medeleven en gebed  
die voor ons een oprechte steun waren.



---

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde  
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde