



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Valère DE TEMMERMAN

weduwnaar van **Mevrouw Clara De Cubber.**

Hij werd geboren te Elst op 2 januari 1908
en overleed godvruchtig in de Heer in de
Sint-Elisabethkliniek te Zottegem op 22 mei 1989.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Hij leefde rustig in de natuur, midden de velden
waarmee hij vergroeid was en uit wier pracht en
stilte hij de eenvoud en de adel van zijn
hart had gewonnen.

Van uit de eenvoud was zijn hart naar God ge-
groeid en aan de kinderen en familie.

Zoals de veldvruchten zon en regen nodig hebben
zo had hij ook nood aan gebed en sakramenten
waardoor hij innig vergroeide met de Schepper
aan wie hij nu de volle schoof van edele
schoonheid heeft aangeboden.

« Vertrouw op God met heel uw hart, denk aan
Hem op al uw wegen en Hij zelf zal uw schreden
richten ». spr. 3. 6.

Deze woorden was Valère indachtig : hij was
een rechtzinnig en overtuigd kristen die God en
zijn kerk beminde.

Het geloof was in zijn ziel vastgeworteld gelijk
de eik in de bodem en de naam van kristen

aanzag hij als een eretitel.

Door zijn stichtend voorbeeld in gebed en trouwe
geloofsbeleving is hij de zijnen voorgegaan.
Tot het laatste uur was hij met frisse geest en
steeds werkzame handen het geluk en de vreugde
van zijn huisgenoten. Hij leefde niet voor zich-
zelf maar in dienst van de anderen. Onverwacht,
doch niet onvoorbereid gaf hij zijn schone ziel
terug aan zijn Schepper.

Lieve kinderen Laurent en Marie-José, ons af-
scheid kwam plots, uw grenzeloze toewijding en
het inwonen bij u bezorgde me steeds een diepe
vreugde en vrede tot het laatste uur.

Moge de leemte die er is geslagen vervuld
worden met de blijvende gedachte dat ik bij
moeder ben, bij de Heer.

Dierbare familieleden en vrienden, aan elk aards
leven komt een einde. Hoe troostvol is het
sterven met het diepe bewustzijn zijn plicht te
hebben gedaan en te weten dat ik in uw gebeden
ben opgenomen.

Geef hem, Heer de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon der stervenden bid voor ons.
Voor uw medeleven en gebeden danken u

de families

De Temmerman, De Cubber,
Van Cauwenberghe en Joos.

Namis : vrijdag 30 juni 1989 om 20 uur.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel