



Dit aandenken weze U een uitnodiging tot een
vroom gebed voor de ziel van

DE HEER

Achiel DETREMERIE

echtgenoot van Margriet ROELANDT.

Geboren te Nederbrakel op 16 juni 1924
en is thuis zacht naar zijn Schepper
teruggekeerd te Brakel op 6 oktober 1991.
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wij bidden U, Heer,
voor deze duurzame overledene :
laat hem, over de dood heen,
thuiskomen bij U
en schenk hem de vreugde
die Gij van alle eeuwigheid
aan Uw kinderen hebt toegezegd.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijven na vandaag.

In zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen
hem achterna die hoopte wat wij hopen :
hij is niet méér dan enkele stappen voor.

Anton van Wilderode

DE FAMILIE DANKT

Rouwleiding bvba Raoul, Brakel - Tel. 055/422449
Drukk. L. De Ruyver - Brakel