

In dankbare liefde
denken wij terug aan

ZUSTER
HILDEGARDE DE TROCH

geboren te Anderlecht
op 23 mei 1888
geprofest als " zuster van Maria "
op 2 januari 1908
in het Vaderhuis voor eeuwig
opgenomen te Machelen
op 24 februari 1972

Een voorbeeldige en trouwe kloosterlinge is uit ons midden heengegaan... Vele jaren heeft zij haar beste krachten en haar groot geduld gewijd aan het onderwijs in Vlaanderen en in Wallonie. Sinds jaren was die taak ten einde en zagen wij haar met verzwakte krachten maar met hetzelfde geduld handwerk verrichten in de stille naaikamer. Ze voelde zich thuis in het klooster: ze hield van haar medezusters, van vreugde en plezier waarvan ze, met kinderlijke eenvoud, kon genieten gelukkig als ze was, te leven. Ze was een voorbeeldige kloosterzuster: met stichtende godsvrucht woonde zij de mis bij, bad zij haar brevier of haar paternoster: die paternoster die haar trouwe vriend bleef op haar lijdensbed. Daar in die ziekenkamer heeft zij veel geofferd en gebeden voor allen die haar dierbaar waren: voor de zusters, die haar ver-

zorgden, voor al haar medezusters, voor de priesters, voor haar familie, voor allen die een gebede of een offer nodig hadden.

Zuster Hildegard, wij danken u voor dat schoon en vruchtbaar kloosterleven: voor het voorbeeld dat gij gegeven hebt van godsvrucht, werkzaamheid en naastenliefde.

Wij zullen die voorbeelden trachten na te volgen. .. Intussen bidden wij: Mogen Gods engelen u ten paradijze geleiden en de Heer u opnemen in het hemels Jeruzalem. Koningin der maagden, bid voor ons.

Om uw gebed en uw meeleven danken:
de algemene Directeur en de
Zusters van Maria,
de familiën De Troch en De Vos.

Druk. Lippens Machelen