

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar  
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.  
Een vriend is de Heer voor hen die Hem  
vrezgn. (Ps. 25).

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## JULES DE TURCK

weduwnaar van Mevrouw  
**ANNA VAN DER STICHELEN**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 26 augustus  
1905 en godvruchtig in de Heer ontslapen in  
de Dr. Goffaertskliniek te Zottegem, op 20  
december 1984, gesterkt door de HH. Sakra-  
menten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de kristen bond der gepensioneerden.

Amper zes maand gelegen was zijn geliefde  
echtgenote Anna overleden. Gelukkig voelde  
Jules zich volledig opgenomen bij zijn kin-  
deren en kleinkinderen. Aldus kon hij het leed  
van het zware verlies beter verwerken en  
hoefde hij niet ten onder te gaan aan een-  
zaamheid en verdriet. Hij was er diep geluk-  
kig om en genoot dan ook van de aanwezig-  
heid van zijn kleinkinderen waar hij altijd  
veel van gehouden heeft en zich dan ook  
sterk bekommerde om hun uitslagen.

Jules was een volksvriend en hield van  
leute en plezier; niet te verwonderen dat hij  
graag de komiek speelde op het toneel en dat  
hij jarenlang trouw lid was geweest van de  
fanfare St. Cecilia.

Als wagenmaker van vader op zoon was hij  
een geliefd stielman en vriend van de streek  
en van de boerende man met het grote hart  
die toen hij reeds ging werken en later ook  
als hij op pensioen was, de man b'eef om  
vrienden en geburen te depanneren. Niet te  
verwonderen dat hij in de volksmond bekend  
bleef als « Jules de wagenmaker ».

Veel vreugde en vriendschap beleefde hij  
bij het kaartspel en vooral bij de Kristen  
bond der gepensioneerden haalde hij nog  
eens graag zijn hart op!

Een zware ziekte heeft deze sterke man  
stilaan ondermijnd. Dankbaar voor de vele  
goede zorgen in het ziekenhuis is vader ons  
toch nog plots ontvallen.

Goede God, op zijn manier heeft Jules  
getracht uw wegen te bewandelen en verbonden  
met U te leven en zo als vriend van U  
en van de mensen opgenomen te worden in  
de hemelse vreugde.

**De families DE TURCK, STERCKY,  
VAN DER STICHELEN en D'HOKER,**

danken U voor de blijken van deelneming  
in gebed en rouw.

---

Begrafenisondern. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.  
Drukk. J. De Clercq-De Meyer - Zottegem