



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Hervé DE VALKENEER

echtgenoot van Mevrouw
Jeannine HAEGEMAN

geboren te Oubraker op 21 april 1945
en overleden te Sint-Martens-Lierde
op 21 oktober 1988.

—

De families **DE VALKENEER, HAEGEMAN,**
RAYR en **VAN DAMME,**

danken U oprecht voor uw blijken van
medeleven en gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Zoals een herfstblad neerwarrelt
van een nog onvoltooide boom

in nevelige herfstdagen
— de hele zomer
was er zoveel groen —
is Hervé gestorven
omdat alles niet vanzelf ging

Het gaat er niet om, te praten
over wat en hoe en waar
hier past aandacht en nabijheid
bij een meer dan groot verdriet

Er vallen tranen op het brood
de wijn wordt bitter

Hervé had zelf wortels
goed diep in de grond :
vriendschap
en hulpvaardigheid,
sportieve inzet,
stuwende kracht bij elke papierslag
voor F.C. Bonanza :

banale volgedrukte kranten
kregen zo een nieuw verhaal
door recycling

Krijgt hij ook een nieuw verhaal ?
kan hij de zware nacht doorheen ?
hoe kunnen zijn vrouw en drie jonge mensen ?

De herfstboom is ontbladerd
de slagregens komen
de grauwheid
en de winter

Daarna het nieuwe groen ?
de nieuwe bladeren ?