

Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop.



**IN GODS LIEFDE ZAL VOOR EEUWIG
RUSTEN,**

MEVROUW

Irma - Bertha DE VILLAER

echtgenote van de Heer

Theodore BAKKAUS,

geboren te Zarlardinghe op 22 oktober 1893
en godvruchtig overleden in de kliniek
van het H. Hart te Geraardsbergen op
26 augustus 1971, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Een vrouw die door God en de mensen
werd bemind en de dankbare liefde van
haar medemensen genoot, is stichtend en ge-
laten aan de liefde en de zorgen van de
haren onttrokken. Met volle overgave aan
Gods Wilsbeschikking is zij van ons heen-
gegaan.

Mijn dierbaren, ik dank U voor uw onuit-
puttelijke goedheid waarmee gij mij hebt
omringd. In het leed kenden wij toch het
grote geluk van de liefde.

Mijn vrienden en kennissen, U vraag ik
ook voor mij te bidden :

Wij smeken U, Heer, moge uw dienares
deelachtig worden aan uw eeuwig Licht. Aan-
vaard daartoe dit offer en gebeden van
allen die haar beminden en van gans onze
gemeenschap . Door Kristus onze Heer.

De families DE VILLAER, BAKKAUS,
DESCHAUWER, VANDEVOORDE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel