

Geloofd zij Jezus Christus.



Wil in uw vroom gebed gedenken

## Zuster ADELAÏDE

Anna, Justina DE VISSCHER

Zij werd geboren te Welden op 21 mei 1897  
en deed professie als zuster van Maria te Nederbrakel  
op 22 april 1924.

Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde  
in Maarkedal op 28 september 1992.

Zij werd gesterkt door de H. Sacramenten  
en de Pauselijke Zegen.

---

Als een harmonisch samenspel van Martha en Maria, de gezusters uit het evangelie, zo zal het religieuze leven van zuster Adelaïde blijven voortleven in de herinnering van onze zustergemeenschap en van allen die zuster Adelaïde gekend en gewaardeerd hebben. Het valt eerder zelden voor dat een religieuze, praktisch gans haar leven op dezelfde plaats, in dezelfde gemeenschap kan doorbrengen, zoals zuster Adelaïde, meer dan zestig jaren in de gemeenschap van Machelen.

Zuster Adelaïde, jij was een zeer ijverige, werkzame Martha, in belangloze dienstbaarheid en in beloofde

---

Begravenissen D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

trouw; in je huishoudelijke taken, en het waren er vele, in dienst van je medezusters en van de school, wist je, met al je inzet, ook je hart en al je liefde te leggen. En toch was je nooit weg van bij de Heer, want jij was allereerst de vrome Maria. Je gebedsleven was immers de dragende kracht, de krachtbron voor het trouw vervullen van je zending. In je gebed droeg je ook je Congregatie, je familie en zoveel andere intenties mee. Wij horen het je nog zeggen... «ik bid voor U», en wanneer je dit zei, wisten we dat je het ook effectief zou doen. Dank je wel, zuster Adelaïde.

Jij mocht de Heer ook danken om een gezegende zeer hoge leeftijd. En toch, voornamelijk dan deze laatste maanden, wanneer de Heer Jezus je kwam vragen om wat intenser nog je voetsporen in de Zijne te drukken, op de weg van het lijden, dan heeft het je toch heel wat moeite gekost en pijn gedaan om «jouw» Machelen te verlaten.

Goede zuster Adelaïde, nu is hier op aarde alles volbracht en ben je geroepen om, met alles wat je leven hier op aarde schoon en verdienstelijk heeft gemaakt, ten volle open te bloeien en eeuwig te leven in de volheid van het mysterie van de liefde van de Drieëne God. En nu je bij God thuis mag komen, wees bij de Heer een goede voorspreekster voor onze zustergemeenschap, voor je familie en voor ons allen die nog onderweg zijn.

«Mijn Jezus, barmhartigheid!»

---

De Algemene Verantwoordelijke en alle zusters van Maria, De Algemene Directeur, E.H. A. Schatteman,  
De families DE VISSCHER - DE GROOTE,  
danken voor uw gebed en christelijk medeleven.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde