

Heer geef aan Uw trouwe dienaar de eeuwige rust.



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MIJNHEER**

Pieter-Francis De Vleeschauer

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA SCHOCKAERT

geboren te Michelbeke, de 21 december 1889, en godvruchtig overleden te Strijpen, de 1 september 1966, gesterkt door de H.H. Sacramenten.

"Ten Paradijze geleiden u Gods engelen." -
"Ontvang het loon dat u van eeuwigheid is voorbereid." Onze goede vader is niet meer ; met smart in het hart om zijn heengaan danken wij en zegenen wij de Heer om het schone van zijn leven.

Pieter was een goed man, een goede voorbeeldige echtgenoot, een werkzame, zorgzame vader en een trouwe vriend voor allen die hem kenden.

In druk en kommer, in vrede en geluk heeft hij de Heer gediend. Zijn ganse leven was gebouwd op Gods Voorzienigheid. De lasten en miseries van zijn jarenlang ziektzijn aanvaardde hij manmoedig zonder morren of klagen uit Gods hand. En ondanks beproeving en tegenslag was hij altijd gelukkig, omdat hij vreugde vond in het geluk van anderen.

Volledig bewust tot het einde toe is hij zacht en rustig heengegaan ; hij mocht immers terugblikken op een voorbeeldig leven.

Ons die achterblijven, die zovele jaren vaders goedheid mochten ervaren, treft een diepe smart. Niet zonder tranen zeggen wij : " Heer zoals Gij

het wilt." Doch naar zijn voorbeeld aanvaarden wij nederig Gods H. Wil.

Duurbare echtgenote, ik zeg u mijn beste dank voor uw goede zorgen en onverpoosde toewijding. Meer dan vijftig jaren zijn wij samen gelukkig geweest. Laten wij God ervoor danken. Hard valt u zeker mijn heengaan. Draag uw kruis in kristelijke sterkte omringd van de genegenheid van onze kinderen en kleinkinderen. Stel uw vertrouwen in Gods goedheid en offer uw smart voor het welzijn van ons kroost. Zo blijven wij gelijk voorheen in liefde en zorg, in trouw vereend.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, het was mij een vreugde uw dankbaarheid te mogen ervaren in de toegewijde zorgen, waarmee gij mij hebt omgeven. Bemint elkander, omringt moeder met uw liefde en genegenheid en bidt voor mij. Tot weerziens.

Beste familieleden en goede vrienden, ik reken ook op uw vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

Mevrouw Pieter DE VLEESCHAUWER, geboren Bertha SCHOCKAERT, zijn echtgenote
Mr en Mw Jozef SEGERS-DE VLEESCHAUWER,
Mr en Mw Albert DE VOS-DE VLEESCHAUWER,
zijn kinderen
Mr en Mw Omer VAN MELKEBEKE-SEGERS en kind Martine,
Mejuffer Rosette SEGERS,
Mr en Mw Paul DE VOS-VERHOFSTADT,
Mr Sylvère DE VOS,

zijn kleinkinderen en achterkleinkind
De families DE VLEESCHAUWER, SCHOCKAERT,
LOBERT en DE VLEESCHAUWER,

BEDANKEN.