

Gelukkig de mens die God vreest en wandelt op zijn wegen.



Om dankbaar te gedenken  
het verdienstelijk leven van

De Heer

## **HENRI DE VOS**

echtgenoot van Mevrouw

**FLORENTINE BRUNFAUT**

geboren te Zottegem, de 23 december 1903 en er godvruchtig overleden, de 25 september 1976, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Woorden zijn broos en klein. Er is iemand van ons heengegaan : een echtgenoot, een vader, een grootvader, een dierbare. Voor elk verlies schietten woorden te kort.

Maar ondanks alles denken wij blij terug aan u, omdat gij zo'n braaf mens waart.

Telkens weer waart gij bekommerd om uw echtgenote en uw kinderen. En uw kleinkinderen, gij hield zo van hen ! We hebben veel goede herinneringen van u bewaard. Gij hebt ons zo vertroeteld en naar ons geluisterd om ons te helpen. Gij waart een stuk man. Gij waart steeds bereid tot alles, als het maar kon bijdragen tot het welzijn van allen die om u heen leefden.

Dank u, voor het schone voorbeeld van een-

voudig leven en plichtsgetrouwheid; dank u voor uw liefdevol leven als echtgenoot, vader en grootvader. Dank u dat wij u mochten ontmoeten.

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank om alles wat gij voor mij gedaan hebt. Wij hadden nog zoveel jaren gelukkig samen kunnen zijn. Na een kortstondige ziekte heeft de Vader mij naar zijn Vaderhuis teruggeroepen. Vandaar zal ik blijven over u waken en bidden. Vaartwel en tot hierna maals.

Dierbare familie en vrienden, u ook zeg ik vaarwel en tot weerziens.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Henri De Vos-Brunfaut Florentine,  
De Heer en Mevrouw Georges De Vos-De Vos,  
De Heer en Mevrouw René Scheire-De Vos,  
De Heer Hendrik De Vos,  
Juffrouw Lutgarde De Vos,  
Jongeheer Karel De Vos,  
Jongejuffer Christine De Vos,  
De families De Vos, Brunfaut, Minnaert en De Vrieze,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van christelijke deelneming en danken U.

Drukk. Magerman, Zottegem