

Ons heil ligt in het Kruis.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI DEVOS

weduwnaar van Mevrouw

CLEMENCE DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

FLORENCE JOURQUIN

geboren te Estissac (Frankrijk) de 27 Maart 1869,

en overleden te Opbrakel de 4 November 1954.

Voorzien van de H. H. Sacramenten en den
Pauselijken zegen.

Lid van het Xaverianengenootschap en den
Bond van het H. Hart.



Rijk in verdiensten voor den hemel zijn deze die hun leven hebben doorgebracht in de vrees des Heren, in werken en zorgen voor hun gezin en die sterven in vrede met God en met de mensen.

Eenvoudig en rechtgeaard leidde de overledene een werkzaam leven in plichtbesef en levendig geloof. Een goed echtgenoot laat aan zijn kinderen een schat van vaste grondbeginselen en van christelijke deugden en voorbeelden.

Stilaan voelde hij zijn einde naderen en bereidde hij zich voor op dit heengaan. Alhoewel we wisten dat hij van ons zou weggaan, toch was deze dood verrassend en pijnlijk. Toch is het een troost dat hij zacht en gelaten is gestorven, in volledige overgave aan de goddelijke wilsbeschikking.

Beminde echtgenote en kinderen, het was mij een genoegen bij U te zijn en met U samen te leven: ik dank U voor uw goede zorgen. Geen bloemen of tranen kunnen mijn ziel helpen maar enkel uw gebeden bij God. Vergeet mijn goede voorbeelden niet en vooral vergeet mij niet in uw gebeden en H. Missen.

Jesus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)



Getroffen door uw bliken van
diep christelijk medevoelen en
uw gebed bieden U hiervoor
hun welgemeende dank.

De Familiën DEVOS, JOURQUIN,
DE CUBBER, HAEGEMAN, PIEYNS;

Nederbrakel Druk. We O. Surdiaeourt.