

Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis ;
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet !



Dit weze een vroom aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor de ziel van

DE HEER

KAREL, EDGARD DE VOS

echtgenoot van Mevrouw
Mathilde Josephine DE SPIEGELEER

geboren te Appelterre-Eichem op 16 april 1909 en
godvruchtig overleden te Zottegem op 22 mei
1987. Hij werd gesterkt door de HH. Sakramenten
van de zieken en de Pauselijke zegen.

Hij was lid van de Katholieke Bond van de
Pensioneerden.

« Laat uw hart niet verontrust worden. Gij ge-
looft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van
mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet
zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik
ga heen om een plaats voor u te bereiden. En
als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb
bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat gij zult zijn waar Ik ben. »

Deze troostvolle woorden van Jezus hebben
wij gehoord in het evangelie van de 5e Paas-
zondag, en hoe zijn die woorden tenzeerste van
toepassing op ons vader, die dit aardse leven
heeft geruild voor het Eeuwige.

In dankbaarheid denken wij terug aan wat
vader voor ons geweest is. Wat heeft hij ge-

werkt en gewroet om aan zijn echtgenote en
kinderen een betere welstand te geven, hoe
heeft hij zich ingezet om te zorgen voor een
goede opvoeding, hoe heeft hij ons allen een
voorbeeld gegeven van echt gelovig leven ! Zo-
lang hij kon ging hij de zondag de weg naar de
kerk om daar de Heer te ontmoeten en toen hij
niet meer kon bleef hij met de parochiegemeen-
schap verbonden in gebed en gedachte.

Heer, dat vader van ons is weggegaan doet
ons veel verdriet ; maar dat Gij hem een plaats
hebt bereid, troost ons want wij weten en ge-
loven dat hij bij U in het Vaderhuis is.

Dierbare echtgenote, wij hebben lange jaren
samen geleefd in lief en leed, in gezondheid en
ziekte. Dank u voor dit alles en moge onze
trouw een voorbeeld zijn voor onze kinderen en
allen die ons lief zijn. Mijn lieve kinderen, dank
u voor uw inzet en bezorgdheid voor uw zieke
vader ; blijf moeder bijstaan, vooral nu in deze
moeilijke dagen. Onthoudt dit wel, bij de Heer
wacht ik op u allen en dan zullen wij samen
voor altijd verenigd zijn.

Mijn goede vrienden en bureu, vaartwel en
gedenkt mij in uw gebeden.

De families DE VOS, DE SPIEGELEER, DAEM en DE ZUTTER,

danken u voor uw kristelijk medevoelen en
voor uw gebed in deze moeilijke dagen.

Begraaf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59