



Gedenk in uw gebeden de ziel van

MEVROUW

Marie, Victorina DE VOS

weduwe van de heer

Alfons VAN ELSUWEGE

geboren te Erwetegem op 23 januari 1897 en godvuchtig overleden te Zottegem in de kliniek Dr. Goffaerts op 10 maart 1974. Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen en van de bond der gepensioneerden.

Marieken is heengegaan, eenvoudig, vlugger dan we ooit konden vermoeden. Plots bijna, omdat we dachten dat het veel te vroeg was. Leven en dood blijft voor elke mens een grondeloos mysterie waar we stil staan, niet begrijpend, maar toch nederig aanvaardend omdat wij gelovige mensen zijn, omdat wij weten dat Christus ons is voorgegaan in dood en leven.

Haar laatste blik was er een van diepe dankbaarheid. Dankbaar voor haar rijkgevulde leven, vol goede en kwade dagen. Dankbaar om de vele bliken van genegenheid bij haar sterven.

Haar leven was getekend door haar echt geloof. Onze Lieven Heer was de grond van haar doen en laten, van gans haar bestaan. Bij Hem vond ze moed om voort te doen in de zware dagen van haar leven. Het lijden en de miserie hebben haar groot gemaakt en haar omwerkt tot een vrouw vol bezorgdheid om de anderen. De kleinste tegenslag bij haar evenmens

was voldoende om te helpen, te troosten en haar te geven. Ze was moeder voor iedereen, diep gelukkig als ze anderen gelukkig kon maken.

Haar heengaan doet ons pijn. Ze was haast onmisbaar geworden in ons leven. Je kon er even binnenlopen, je kreeg een blijde blik en je kon weer verder. Een tweede thuis voor ieder mens.

Wij zeggen U, dank U, Marieken, dank U moeder, dank U Memé, dank U blij vrouwen, dank om alles en tot weerzien in het Vaderhuis bij God.



De families : DE VOS,

VAN ELSUWEGE,

MARTENS en

FOUQUART,

danken U voor uw kristelijke deelname en uw vroom gebed.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem.