

«Betrouw op God, Hij is de rots ten allen tijde.»



**BID VOOR DE ZIELERUST**  
van Mevrouw

## MATHILDE DE VOS

Echtgenote van Mr **Jan-Bte ROOS**

geboren te Schorisse 2 April 1882 en gesterkt met de H.Sakramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis », zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde, 13 Juli 1961.

God kent de tijd van elke mens en wien Hij een lange tijd gunt geeft Hij meteen de kans tot veel verdiensten. - De dierbare overledene heeft haar leven lang in eenvoud en edelmoedigheid haar plicht gedaan als echtgenote en moeder. Het moet ons dan niet verwonderen dat haar man en haar kinderen haar met een dankbare liefde omringden en vereerden. 'n Goede moeder immers is een rijke schat voor de kinderen. - Gelaten en rustig heeft ze haar kruis gedragen en in alles betrouwd op God, in Wien zij geloofde, op Wie zij hoopte en Wie zij beminde.

Almachtige God, wij bidden U voor uwe dienares opdat Gij haar in vrede zoudt ontvangen en haar zoudt laten deel hebben in de eeuwige vreugde die Gij voorbereid hebt voor hen die hier op aarde U dienen en beminnen.

Dierbare Echtgenoot, heve Kinderen, Schoonkinderen en Kleinkinderen, ik dank u om al de geneztheid waarmee gij mij steeds hebt omringd en bijgestaan. Dankt God omdat Hij het mij gegund heeft een schone ouderdom te bereiken en draagt de pijn van de scheiding; in geest van christelijke overgave aan Gods Wil als offergave voor mijn zielerust. Dat de Heer u beware en beschermte en tot weerziens hierboven.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

**Zij ruste in vrede.**

Mijnheer Jan-Baptiste ROOS;

Mevrouw Leon TERNOOT-ROOS kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Richard ROMAN-ROOS en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Marcel DESMITTE-ROOS en dochter;

De familie DE VOS-NIEMEGERETS;

De familie ROOS-ROOS;

danken innig om Uw geteiden  
en om Uw blijken van deelneming.

Drnk. Portois Schorisse.