

*De tijd om God te zoeken is het leven.
De tijd om Hem te vinden is de dood.
De tijd om met Hem samen te zijn
is de eeuwigheid.*

Dankbaar aandenken aan



**De Heer
Odo DEVOS**

zoon van wijlen Charles-Louis DEVOS -
Melanie BOTTELDOOREN
& Prudence BOTTELDOOREN.

*geboren te Schorisse op 31 juli 1905 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 8 december 1996,
geresterkt door de H. Sacramenten.*

*Zijn broer, schoonzus, neven, nichten
en de families DEVOS & BOTTELDOOREN
danken U voor uw gebed
en uw deelneming in hun rouw.*

*We zijn heden in de periode van de Advent.
Advent is de tijd van het Kerkelijk jaar, waar
elke katholieke mens zich voorbereidt op het
Hoogfeest van Kerstmis: de komst van de Heer
op deze wereld.*

*Voor deze overledene, Odo, is de Heer
gekomen. De advent is voor hem voorbij.
Voor deze overledene kan het altijd Kerstmis
zijn: "God is met ons". Het leven van de mens
hier op aarde heeft slechts betekenis in het
licht van de eindbestemming. Het is een "op-
weg-zijn" naar een hoger doel, naar een
blijvend geluk.*

*In deze waarheid vindt de kristen een grote
zekerheid en de volhardende moed om zo te
leven dat hij het aardse doorwandelt zonder
het eeuwige te verliezen.*

*Laten wij samen bidden om God te danken
voor alles wat in dit mensenleven schoon en
edel was. Waar hij gefaald heeft en ook
voor onze eigen tekorten vragen wij God
om vergeving: dat Hij zelf zou aanvullen en
voltooien wat aan dit leven nog ontbreekt.*

*Mijn beste familieleden en allen, die mij
dierbaar waren, mijn aardse taak is voorbij.
Ik dank U allen, die voor mij goed zijn
geweest. Vergeet mij niet in Uw gebed.
Mijn Jezus, barmhartigheid.*