

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefdeschenke aan de heer

ROGER DE VOS

Echtgenoot van Mevrouw

LAURENCE LENVAIN

Hij werd geboren te Schorisse op 3 juli 1909 en is schielijk overleden te Gent op 4 oktober 1967.

Gezalfd met het H Oliesel.

Het onvoorzien en plots heengaan van deze man doet ons denken aan de woorden van de Heer: « Weest waakzaam, want ik kom op het uur dat gij er u het minst aan verwacht. »

Ons leven hier is kort..., het ware leven is: het eeuwig Leven bij God. Hoe vergaukelijk is alles wat de mens najaagt, in vergelijking met de blijvende geestelijke goederen.

Onze dierbare overledene gunde zichzelf geen rust; hard heeft hij gezwogen voor het welzijn van echtgenote en kinderen. Reeds vroeg tot rust gedwongen, heeft hij moedig de beproeving gedragen. Moge de Heer hem na de aardse zorgen, thans de eeuwige rust schenken.

Dierbare Echtgenote, wij scheiden zo vroeg van elkaar. Treur niet zoals degenen die niet geloven: blij vertrouwen op God, die u zal sterken in deze moeilijke dagen.

Bemilde Kinderen en Familielieden, vaartwel en vergeet mij niet in uw gebeden. Weze uw leven als goede christenen de beste voorbereiding op uw dood.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor hem.

Mevrouw Roger DE VOS geboren Laurence LENVAIN;
Heer en Mevrouw Gaston VAN HAELEWYN-DE VOS;
Heer en Mevrouw Joris DE VOS-DE MOEN;

Jonge juffer Conny VAN HAELEWYN;
Jonge heer Jean-Marc DE VOS;
Jonge juffer Caroline DE VOS;

De familie DE VOS-VAN HELLEPUTTE;
De familie LENVAIN-VANDEN HEULE;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Druk. Petrus Schorisse.