

Sterven is te ruste gaan
moe van aardse zaken
om in eeuwigheid voortaan
bij God te ontwaken.



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Florent DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw

HELENA HYBAUDE

geboren te St-Maria-Horebeke op 23 januari 1898
en godvruchtig overleden te Ronse op 17 april
1984, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

**Oud-strijder en Vuurkruiser van de oorlog 1914-18
verremerkt met verscheidene Eretekens.**

Heden nemen wij afscheid van iemand die in
eenvoud, werkzaamheid en liefdevolle zorg
zijn leven heeft weten uit te bouwen en het als
zodanig ook ten dienste gesteld van zijn gezin,
zijn land en zijn medemensen. Tegenover God
is hij steeds in geloof en innige verbondenheid
trouw gebleven. Zo heeft hij geleefd, zo heeft
hij tegenover God en ons allen een levende
getuigenis afgelegd van zijn goede wil. Om
dit alles moeten wij dankbaar zijn en blijven
opdat hij in zoveel eenvoudige dingen is voor-
gegaan en ons een voorbeeld heeft nagelaten.

Moge God, die zijn leven hier op aarde tot
schoonmenselijkheid wist te bezielen, hem nu
opnemen in zijn grenzeloze en eeuwige liefde.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind...
samen hebben wij getracht naar 't geluk en de
ware liefde zover te groeien en meteen ook

Rouwdienst De Vos, Fiertelmeers, Ronse

alles opgebracht wat binnen onze mogelijkheden
lag om deze tenvolle te beleven.

Ik dank U allen voor de vreugde en de goed-
heid die U mij hebt geschonken. Blijft trouw
aan die liefde. Bid God om sterkte en vergeet
mij nooit.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Florent DE VLEESCHAUWER, geboren
Helena HYBAUDE,

Mevrouw Roger PIEYNS-DE VLEESCHAUWER,
kinderen en kleinkinderen.

De families DE VLEESCHAUWER, BUSERIE,
HYBAUDE en DEVOS,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.**