

"Hoe wonderbaar een moederhart  
dat nooit berekend, steeds bemint  
en in het geven van zichzelf  
zijn schoonste en diepste vreugde vindt."

†

Liefdevolle herinnering aan  
Mevrouw

**Louise DE VREESE**

weduwe van Marcel Van Laere,

geboren te Gent op 3 januari 1910  
en godvruchtig overleden te Zottegem  
in de St.-Elisabethkliniek op 10 januari 1990.  
Voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

DE VREESE, VAN LAERE,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

'k Worde elke dag geboren  
en ik sterve op elken dag,  
maar Iemand heeft mij gesproken, dien 'k  
verstaan kon, in mijne ooren :  
"Zijt zonne Mij, zijt blomme Mij,  
en steunt op ons verbond  
ofschoon gij eenmaal sterven zult,  
geen dood en zal u stooren."

Daar steune ik, hergestorven,  
hergeboren, af en aan,  
mijn'hope en mijn betrouwen op :  
gij, zonne, zult verzinken,  
en duister als de blokken zijn,  
die stierven : eeuwig staan  
zal blijven zij, die bouwen wilt  
op God, en eeuwig blinken.

(Guido Gezelle)

---

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel