

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

†
Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer

RENÉ DEVRIENDT

Echtgenoot van Mevrouw

Emma De Vleeschauwer

geboren te Schorisse op 18 januari 1892 en
aldaar schielijk overleden op 1 maart 1967.

Gesterkt door het H. Oliesel.

« Waakt en bidt, zegt de goddelijke Meester, want Ik kom op het uur dat gij er u het minst aan verwacht. »

Onze dierbare overledene is niet door de dood verrast ook al is hij schielijk heengegaan, omdat hij geloofde, christelijk leefde en in vrede en vriendschap met God is ontslapen. - Hij voelde zich zoveel beter, na zijn terugkeer uit het ziekenhuis; hij was vol nieuwe levensmoed, rustig en stil bij zijn echtgenote, gelukkig weerom thuis te zijn, in de hoop op nog enkele schone jaren, indien de goede God het zo wilde.

De mens wikt... doch alleen de Heer, die Meester is over leven en dood, beschikt over ons verder lot. Ons leven berust in zijn handen. Wij leven als in het onzekere, van dag tot dag. Blijven we daarom altijd « waakzaam. »

Dierbare Echtgenote, zo goed zijt ge altijd voor mij geweest, bijzonder tijdens mijn ziekte heb ik dat ervaren. God loue u hierom. Eens zijn we terug samen bij de Heer, voor altijd gelukkig.

Bemide Kinderen en Familieleden, die allen zo met mij bezorgd waart, ik dank u voor uw genegenheid. Leeft als goede christenen en vergeet mij niet in uw gebeden en in het H. Misoffer.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor hem.

Mevrouw René DEVRIENDT geboren Emma DE VLEESCHAUWER;
Heer en Mevrouw Willy VAN DER STICHELEN-DE VRIENDT;
Heer en Mevrouw Gilbert DE VRIENDT-VANDERGHYNSST;
Jonge heer Guy DE VRIENDT;
De familie De Vriendt-Morre;
De familie De Vleeschauwer-Van Pevenaeyge;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Druk Portois Schorisse.