

Heer, uw wil geschiede !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA DE VRIESE

weduwe van Mijnheer

ALBERT VAN DER BRUGGEN

geboren te St. Goriks Oudenhove, op 21 januari 1899
en godvruchtig overleden te Opbrakel, op 29 april 1962
bediend door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »

De beproeving die de zielen loutert, heeft haar niet gespaard. Ziekte en ongeluk gaf haar gelegenheid om de geest van geloof te versterken, om de vergankelijkheid van de aardse dingen beter in te zien en de hoop en het betrouwen te vestigen op de hemel.

Waarom was mijn kwaal zonder hoop en mijn ziekte zonder genezing? (Jer. XV.) Moest ook Kristus niet lijden en juist daardoor tot Zijn verheerlijking komen? Lucas XXIV.

Duurbare kinderen, ik mocht, Goddank, veel vreugde aan u beleven, onze wederzijdse liefde was echt en gemeend; ik ben er u dankbaar voor. Nu verwacht ik nog uw vurig gebed, vooral in uw wekelijkse zondagsmis.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Heer en Mevrouw Jérôme VAN DER BRUGGEN-DE SMET en zoon André;
Heer en Mevrouw Jozef FISCHER-VAN DER BRUGGEN en dochter Edwige;

De familiën VAN DER BRUGGEN, DE VRIESE, VAN DER HAEGEN,
DE PESSEMIER, DE RIDDER,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.