



Dankbare herinnering aan

de heer

## KAREL COENRAAD DE VRIEZE

echtgenoot van mevrouw  
Germaine Vandenhende

geboren te Zottegem op 17 september 1915  
en er godvruchtig overleden in familiale kring  
op 31 december 1991  
na het Sakrament der Zieken  
ontvangen te hebben.

De families De Vrieze, Vandenhende,  
Baeyens en Beerens danken  
voor de blijken van deelneming.

Heel stilletjes, haast ongemerkt, om toch maar niemand te storen... Zo is Karel, onze dierbare echtgenoot, vader en grootvader geruisloos heengegaan.

Niemand storend, goed luisterend naar iedereen, steeds nadenkend, klaar kijkend, filosofisch reagerend desnoods met een lied of wat humor: zo was Karel.

Steeds druk bezig, niet voor zichzelf maar voor zijn vrouw en kinderen.

Terecht fier op de steun en de hulp die hij hen mateloos gaf.

Te vroeg echter verdwenen de krachten en de lenigheid waarover hij beschikte, ondermeer als lid destijds van de turnkring.

Maar geen nood, van dan af hebben zijn echtgenote en zijn kinderen hem alle nodige zorgen gegeven. Zeker de laatste maanden stond zijn echtgenote dag en nacht, met eindeloos geduld, voor hem klaar.

In vrede met God en de mensen, op de wisseling van het jaar, is vader thuis gekomen bij de Heer in de hemel.