

*Uit diepten van ellende roep ik, Heer,  
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden.  
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.*

*(naar psalm 130)*

†

Gij die hem bemind en  
gekend hebt gedenk

De Heer

## **Armand DE VULDER**

echtgenoot van Mevrouw  
Gabrielle WATTÉ

Geboren te Voorde op  
4 mei 1923 en godvruchtig overleden  
in het Ziekenhuis Sint-Franciscus te Velzeke  
op 7 februari 1997, gesterkt door de  
H. Sakramenten der zieken.

---

De families DE VULDER, WATTÉ,  
PETIT en SPILIERIS  
danken voor de blijken van deelneming  
in hun rouw.

God, Heer van al wat bestaat,  
tot U richten wij ons  
voor deze overleden man en vader :  
tijdens zijn leven heeft hij  
diep onder de grond  
gezwoegd voor zijn gezin.  
Neem hem nu op heel hoog bij U  
omwille van wat hij deed en betekende  
voor de zijnen,  
omwille van zijn verduldig gedragen lijden.  
Wil ook met uw sterkte bedenken  
de vrouw die meer dan vijftig jaar lang  
trouw hem terzijde heeft gestaan,  
vooral tijdens de laatste maanden  
en weken,  
en zijn kinderen die daadwerkelijk  
heel veel van hem hielden.  
Laat het mooiste en beste van hem  
voortleven in hun herinnering en bestaan.