

Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis ;
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.



Dankbaar nemen wij afscheid van en bidden
voor de zielerust van

DE HEER

Hendrik, Philemon DE VULDER

echtgenoot van mevrouw
Bertha DE COPPEL

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op 13
april 1922 en godvruchtig overleden in het
St-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 31
augustus 1991, gesterkt door de laatste H.
Sakramenten.

Gedeporteerd te Kahla (Turingen) Duitsland
1944-1945.

Lid van de bond voor gepensioneerden en
van de bond van grote en jonge gezinnen.

Geen mens ter wereld weet wat de dag van
morgen hem brengen zal. De mens wikt,
maar God beschikt. En zo leeft eenieder
in de hoop der toekomst totdat eenmaal het
eindpunt komt aan ons menselijk bestaan,
soms onverwacht of onvoorzien, soms na
veel lijden en pijn.

Hendrik was een gelukkig en tevreden man
bij zijn echtgenote en kinderen. Gaarne ver-
telde hij wat hij gedaan en beleefd had en
als het mogelijk was liet hij hen dat ook
zien. Dankbaar was hij tegenover die men-
sen die hem geholpen hadden bij de bevrij-

ding. Dat vergat hij nooit ! Na lange jaren
van werk en inzet genoot hij van zijn pen-
sioen en gaarne ging hij er eens op uit
om een stukje van die mooie wereld te zien.

In hem verliest zijn echtgenote een oplet-
tende man, die haar in alles ter zijde stond.
Voor zijn kinderen was hij een bezorgde
en vooruitziende vader, die hen bijstond
met raad en daad.

Dierbare echtgenote, nu wij elkaar echt no-
dig hebben, worden wij, na een lang en ge-
lukkig samenzijn, gescheiden. Maar wees
niet moedeloos want "God zij gedankt"
voor alles wat Hij ons gegeven heeft door
en voor elkaar.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, gij
weet hoezeer ik u genegen was. Blijf goed
voor moeder zorgen : weest haar steun en
nabijheid : dat zal haar grootste troost zijn.

En gij mijn vrienden, blijf mij indachtig in
uw gebied.

Almachtige eeuwige God, wij bidden U voor
deze mens die nu gestorven is. Schenk hem
vergeving van zonden en laat hem over de
dood heen thuis komen in uw Rijk van rust
en vrede.

De families

DE VULDER, DE COPPEL,
CIETERS en VANDEN BOSSCHE

danken U voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

ABC-DRUK MEERBEKE-Tel. 054/322520

Begrafenissen - Krematies Herregodts
Geraardsbergsestraat 110-112 - 9400 Ninove
Tel. 054/33 29 20