

*Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is 't leven zoet
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.*



In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van

DE HEER

Richard DEWAELE

echtgenoot van Mevrouw Anna DEBODE

Geboren te Sint-Denijs op 22 februari 1914 en
plotseling overleden te Zegelsem op 31 mei
1990, gesterkt door de H. Sakramenten der zie-
ken en de Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder 1940-45.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
van Zegelsem

In het huis is het nu leeg geworden, onbezet staat de
zetel in de woonkamer, vader is er niet meer. Wat al
gemengde gevoelens van droefheid en dankbaarheid
vervullen vandaag ons hart.

Al is vader gestorven, toch weten wij dat hij leeft bij
onze Hemelse Vader, die we danken omdat Hij ons een
goede Vader heeft geschonken.

Heer wij danken U om het leven van deze man onder-
ons, want hij was een schoon man, eenvoudig, recht-
vaardig en rechtschapen, een geliefde echtgenoot en
vader, een diepgelovig en vroom kristen, een voorbeeldig
parochiaan, zijn zondagsmis was zo vanzelfsprekend.

Als ere-landbouwer hield hij van de buiten, van de na-
tuur, van het land, maar vooral van de mensen.

Zo dikwijls heeft hij de zon zien op- en ondergaan en
zo wist hij, zou ook zijn leven een weggaan zijn uit deze
aarde, om eeuwig in God op te gaan.

Hij kon zwijgen over anderen en hielp waar hij kon,
Geen wonder ook dat zulke man door iedereen geacht
en bemind werd.

Eenvoudig en rechtschapen, vrij van alle geveinsdheid
en onrecht kan Richard terugblikken op een welgevoeld,
rijk en verdienstelijk leven.

Moeder, kinderen, thuis, vrienden, kerk: de samenvat-
ting van zijn leven. Hoe gelukkig is een mens wanneer
hij op zo'n leven mag terugblikken.

Mijn geliefde echtgenote, veel heb ik niet meer kunnen
zeggen, we waren gelukkig! Ik dank u voor uw schone
liefde. Dank voor alles. Vanuit de Hemel vier ik met u
ons jubileum.

Lieve kinderen en kleinkinderen, waar mensen vredelie-
vend samenzijn, daar kunnen ze veel dragen. Blijft moe-
ders steun. Ik schenk u allen mijn vaderlijke zegen. Blijft
opzien naar de Heer.

Vrienden, ik was graag bij u om te kaarten, mijn taak
is nu af hier, zo hebben we geloofd en gehoopt, nu ga
ik over naar het eeuwig geluk.

Dierbare familie, goede geburen, vaart wel! Dank U.

Maria Moeder van Smarten, bid voor ons.

H. Jozef, bid voor ons.

Uw medeleven en gebeden zijn voor ons een ware steun
en troost. Wij danken u oprecht.

De families DEWAELE - BAERT - DEBODE - VANDEN-
BOGAERDE.

Rouwdienst D'Hondt - Oudenaarde

Druk. Leieland - Deurle