

« Eer aan God in den hoge  
en vrede op aarde aan de  
mensen van goede wil ».



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**Jeanne DE WAMBERSIE**

weduwe van de Heer

**Hendrik VERSMISSEN**

geboren te Oudenaarde op 28 juni 1908 en  
er godvruchtig overleden op 26 december 1989,  
gesterkt door de Sakramenten van de Kerk.

Maurice en Anna VERSMISSEN - NEUFCOURT,  
Laurent en Simonne DE SMET - VERSMISSEN,

De families  
DE WAMBERSIE - LAMONT - VERSMISSEN -  
DEMEULEMEESTER

danken U voor de blijken van genegenheid  
en medeleven.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Moeder is Kerstmis gaan vieren in de Hemel !  
Haar leven was een eenvoudig, maar schoon  
leven van werken en zorgen, van trouw en be-  
minnen, en op het laatste ook van lijden.

Moedig en met geloof heeft zij dat leven ge-  
leefd in liefde en opoffering.

Met het geduld waarmee zij ziekte en dood  
heeft aanvaard zal God nu luisteren naar het  
verhaal van haar leven.

Met het goede dat zij heeft gedaan  
zal God aanvullen wat mocht ontbreken.

Met de trouw die zij heeft beleefd  
zal God haar voor altijd aan Hem verbinden.

En zij zal verwonderd en gelukkig zijn  
zo duidelijk God te herkennen  
in de spiegel van haar leven.

Wij echter hebben verdriet  
— om een goede moeder  
— om een bemind familielid  
— om een goed mens.

Maar wij moeten ons verdriet niet alleen dra-  
gen, wij mogen het uitspreken bij mekaar en  
bij God.

Duurbare kinderen, ge weet en ge hebt onder-  
vonden hoezeer ik van u heb gehouden en voor  
u heb geleefd. Dank voor uw zorgen en be-  
kommernis. Ik reken nu op u allemaal om  
verder éénsgezind voor mekaar een steun te  
zijn. Vergeet vader en moeder niet in uw  
gebeden.

---

De namis zal plaatshebben  
op zaterdag 13 januari 1990 om 16 uur  
in het rustoord «De Meerspoort» te Oudenaarde.

---

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstr. - Lindestr., Oud.