

« Niemand leeft voor zichzelf alleen
niemand sterft voor zichzelf alleen.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer.
Of wij leven of sterven,
aan Hem behoren wij toe. » (Rom. 14,7)



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Irma, Maria DE WEDER

weduwe van de Heer
Raymond DE BACKER

geboren te Zegelsem op 19 december 1901 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 3 juni
1986, gesterkt door de HH. Sacramenten der
zieken.

Een goed mens, 'n in-goede moeder is van
ons heengegaan. Aan zichzelf dacht ze niet, al-
leen aan de anderen, omdat ze zoveel van de
anderen hield.

Haar geloof in Hem stemde haar, door alle
moeilijkheden heen - edelmoedig jegens ieder-
een, steeds eigen leed vergetend. Haar leven
was één en al inzet voor al wie op haar ooit
beroep mocht doen.

Ze toonde zich eveneens dankbaar om alle
blijken van vriendschap, dienstbaarheid en toe-
wijding die haar werden betoond.

Lieve moeder en grootmoeder, uw heengaan
doet ons pijn. We zullen u missen, want bij u
voelden we ons altijd thuis ; daarom was ons
niets teveel voor u. Wij danken u om uw leven

voor ons samen met de velen voor wie u in
goedheid zo dienstbaar zijt geweest.

Help gij ons, nu wellicht nog meer dan voor-
heen - om op onze beurt in deze moeilijke tijd,
een leven op te bouwen dat, wat geloof en in-
zicht betreft, een beetje mag gelijken op het
uwe.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en fa-
milie, nu ben ik terug dicht bij vader. Onze
dood moet u meteen doen geloven in onze
Pasen, want, sterven is niet ophouden te leven,
maar het begin van een nieuw bestaan. In de
Heer blijven wij bij u. Heb dank om uw gene-
genheid. Blijf voor mekaar een echte en hechte
steun in meelevens met elkanders geluk en te-
genspoed.

Wij danken U, Heer, dat uw gaven zo su-
bliem mochten worden in het bestaan van deze
eenvoudige, zo edele vrouw en moeder. Een
goed mens ging van ons heen, maar... echte
moeders sterven niet.

Moeder van de schone liefde, bid voor ons.

Namis : zondag 15 juni 1986 om 9.30 uur in de
parochiekerk te Melden.

De Heer en Mevrouw Albert DE SMET -
Elza DE BACKER en kinderen,
De Heer en Mevrouw Jules BILLEAU -
Georginne DE BACKER en kinderen,
De Heer en Mevrouw Marc LEROY - Mariette
DE BACKER(?) - Mariette LUST en kinderen,
De families DE WEDER - DE BACKER -
DE SPRIET - DE PESSEMIER,

danken voor de blijken van deelneming
en gebed.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde