

Ten Paradijze mogen U voeren de Engelen van God



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
MEVROUW

Marie-Rosalie De Wulf  
WEDUWE VAN

Mijnheer CAMIEL JANSSENS

geboren te Godveerdegem, den 23 Mei 1897. Aan de liefde van de haren ontrukt den 21 Februari 1953, te Erwetegem, versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.



Zelden bracht de dood in zoo een vriendenkring, zo een verslagenheid, als het plotse, vroegtijdig heengaan van de dierbare overledene.

Voor velen die haar kenden was zij immer de goede ware vriendin door haar blijmoedig karakter.

Menselijkerwijze gesproken had zij nog lang bij ons kunnen zijn; God's gedachten zijn die der mensen niet, maar Hij heeft altijd het goede voor met hen die Hem beminnen.

Stilen bescheiden ging zij haar weg; zij achtte zich voor niets; maar iedereen die met haar omging, voelde de zachte werkdadige goedheid, die doorstraalde uit haar schoone ziel.

Dierbare kinderen, zwaar is het offer dat God u vraagt: gij weet dat niets voor mij te zwaar of te lastig was om u gelukkig te maken. Bid veel voor mij en leert aan uw kindjes, in wien ik in u blijf voortleven, hoezeer ik u en hun liefhad en hoe ik als moeder voor u allen gezwoegd heb.

Mijn liefste kinderen, gij waart mijn geluk en mijn trots. Wees een troost voor elkander. Houd de nagedachtenis van uw vader en moeder zo vroeg aan uw liefde onttrokken, in ere. Het gebed der kleintjes is het machtigst bij God; bid elke dag voor mij.

Bemide kinderen en familie, gij zult om mij treuren, maar een volmaakte onderwerping aan deze beschikking van Gods Vaderlijke Voorzienigheid maakt ook uw offer vruchtbaar.

Het leven wordt wel veranderd maar niet weggenomen; nooit was ik zo dicht bij u als nu. Help mij door uw gebed.

Heb dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Mijn dierbaar kind in de stilte van uw klooster, offer veel voor mijn ziel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



De familiën DE WULF, JANSSENS,  
D' HOLLANDER en CAUDRON

DANKEN U

voor uwe gebeden en deelneming bij het afsterven van hunne teergeliefde Moeder, Schoonmoeder, Grootmoeder, Zuster, Schoonzuster, Tante, en Nicht,

MEVROUW

Marie - Rosalie DE WULF.

---

Drukkerij, Bazar St-Jozef, Markt, Zottegem.