



Dankbaar aandenken aan
De Heer

GASTON D'HAENENS

weduwnaar van
AGNES VAN DER LINDEN

Nederboelare 17 juli 1910
Ronse 2 september 1995

*Hij schonk zijn lichaam
aan de dienst
Menselijke Anatomie
van de
Universiteit te Gent*

Herman D'Haenens-De Smet, kinderen en
kleinkinderen,

André D'Haenens-Verstichelen en kinderen

danken voor uw begrip en uw
medeleven.

" Waarom Gaston ?

de toekomst is een raadsel
onze weg gaat een mistbank in
sterven is aarde-tot-aarde
het verleden in rust
de anderen blijven "

Hij ziet me recht in de ogen

- een heel aanschouwelijke manier
om aan te geven
dat hij een eigenzinnige kijk
op het leven heeft

" Voor de wetenschap "

zegt hij met een blik van boven
om hoog boven de platte werkelijkheid
van alledag te worden uitgetild

Een gelijkenis van de eeuwige droom
dat iedereen tot zijn bestemming komt
en niemand meer die eenzaam is ?