

God toonde de overgrote rijkdom van zijn genade door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. (Ef. 2-7)

†

IN GEBED DANKEN WIJ DE HEER  
VOOR HET LEVEN VAN

DE HEER

## **Alfons, Henri D'HAESE**

**echtgenoot van Mevrouw Martha TRONQUO**, geboren te Zegelsem op 10 februari 1903 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 15 februari 1984.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Na een lang leven, rijk aan verdiensten en vol goedheid, is deze zachtmoedige en eenvoudige man van ons heengegaan.

Hij was voor alles een goede echtgenoot, vader en grootvader, die veel en hard heeft gewerkt voor vrouw en kinderen. Hij leefde totaal voor zijn gezin, hun geluk was ook zijn geluk. Zeven en vijftig jaar heeft hij met zijn lief vrouwtje alle lief en leed gedeeld. Samen waren zij gelukkige mensen. Zelfs enkele van hun kleinkinderen mochten hun eerste levensjaren bij hen doorbrengen.

Alfons was een fijn en goed stielman. Als schrijnwerker heeft hij veel mensen geholpen en door zijn grote goedheid en gediensstigheid uit de nood geholpen.

Gesproken uit een brave en diepchristelijke familie heeft hij steeds trouw en voorbeeldig zijn Schepper en Vader gediend. Zijn geloof en zijn christelijke overtuiging waren voor hem iets heiligs en diep in zijn hart gegrift.

Wij durven nu ook geloven dat God in zijn grote barmhartigheid hem nu zal openemen in zijn hemelse glorie en hem zal belonen voor zijn trouw en dienstvaardig leven.

Afscheid nemen van deze ingoede mens treft ons allen, echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden diep in het hart. We geloven en hopen met hem eenmaal terug samen te mogen zijn in het Eeuwig Vaderhuis. Dat hij nu ruste in vrede.

De families

D'HAESE, HENDRICKX,  
TRONQUO, ASSEZ,  
danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen A. Marroyen, Brakel