

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-ODILA D'HAESE

Echtgenoot van Mijnheer

GUILLAUME D'HAESE

Lid der Derde-Orde van den H. Franciscus, der
Confrerie van het H. Hart, H. Rochus en
andere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Lede, den 15 November 1875 en er
godvruchtig overleden den 27 April 1945,
versterkt door de HH. Sakramenten.

De duurzame overledene is, in haren schoonen
eenvoud rijk geweest aan verdiensten. Van jongs
af had zij geleerd God te dienen en goed te zijn
voor elkeen. Evenals de sterke vrouw uit het H.
Schrift, leefde zij slechts voor haar huisgezin; zij
was de steun voor haar man, de goede en wijze
moeder voor hare kinderen; dag en nacht om hen
bekommerd, steeds gelukkig met en door hen.

Het lijden is haar niet gespaard geweest; maar
ook hier bleef zij sterk, en steunden de haren.
En nu zij in den hemel is, zal zij voorzeker blij-
ven waken over haar Echtgenoot, hare talrijke
Kinderen, over alle kennissen en vrienden, die
haar zullen gedenken in hunne gebeden, en die
hare voorbeelden zullen navolgen.

Dat zij in vrede ruste.

H. HART VAN JEZUS,
ik heb betrouwen op U. 300 d. afl

Mijnheer Guillaume D'HAESE,

Mijnheer en Mevrouw Frans D'HAESE-SAEY en hun kinderen Cecile, Agnes,
Octaaf, Paul en Raphaël,

Mejuffrouw Maria D'HAESE,

Mejuffrouw Marguerite D'HAESE,

Mijnheer en Mevrouw Octaaf D'HAESE-CASTEELS en hun kind Jacqueline,

Mijnheer Adhémar D'HAESE,

Eerwaarde Zuster Raphaël der orde Benedictinessen, Geeraandsbergen, in de
wereld Mejuffrouw Alice D'HAESE,

Mejuffrouw Gabriëlle D'HAESE,

Mijnheer en Mevrouw Gerard NYS-D'HAESE en hun kind Joseph,

De familieën D'HAESE, D'HAESE, DE GUSSEME en DAELMAN,

BEDANKEN.

Drukk. Goedertier, Lede.