

„De vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, integenheid en zachtmoedigheid” waren hem eigen.

†

Dankbaar aandenken aan eerwaarde heer
kanunnik PAUL D'HAESE

geboren te Zegelsem op 5 februari 1890, priester gewijd te Luik op 13 april 1914, leraar en superior aan het college te Oudenaarde, later secretaris op het bisdom te Gent (1934-1968), overleden te Ronse op paasmaandag 7 april 1969.

Vanaf paasmaandag 1914, de dag van zijn priestertewijding, tot aan dit paasfeest is een lange weg. Wij zijn de Schepper van het leven dankbaar om dit rijke leven van totale beschikbaarheid.

Een priester van de oude generatie, die altijd zichzelf is gebleven, zonder problemen of ambitie, hard en veeleisend voor zichzelf. Wie hem benaderde, werd getroffen door zijn nuchterheid en diepe kijk op mensen en feiten. Dit verklaart zijn groot gezag en opvoedende invloed als leraar en superior, en de trouwe vriendschapsband met vele oud-leerlingen. Al was hij eerder zwijgzaam, wie hem langere tijd kende, luisterde gaarne naar zijn wijze raadgevingen. Als biechtvader en bestuurder hebben vele zusters hem zo leren waarderen. Zijn rijke talenten lagen verborgen achter een grote bescheidenheid. Kon hij ergens helpen, dan was het met een zeldzame goedgeefsheid. De goederen van het bisdom beheerde hij nauwgezet gedurende vijfendertig jaren.

Hij vond het leven maar de moeite waard in zoverre men zich kon nuttig maken. Daarom heeft hij geprobeerd te werken, ook toen het in feite niet meer ging, en dit was zijn zwaar lijden van de laatste jaren. Hij droomde ervan te blijven werken tot hij er bij viel, en zo gebeurde het ook. Toen alle hoop op beterschap erg onwaarschijnlijk werd, kwijnde de levenskracht in hem weg.

Hij bezat een geweldige eruditie, zijn vrije tijd wijdde hij aan studie en lektuur, en zo leefde hij het wereldgebeuren mee. Voor zusters, broers en de ruime familiekring was hij de grote figuur, de priester bij wie men altijd wijze raad en echte hulp kon vinden.

De eredienst in Gods huis heeft zijn leven geschraagd. Het koor van Sint Baafs was zijn tweede thuis geworden. Het was zijn troost erbij te zijn. Naar zijn eigen woord was het zijn grote vreugde 'priester in alles te zijn'.

Heer, neem uw dienaar op in uw eeuwige paasvreugde.

De familie D'HAESE - DE VOS

dankt U oprecht voor uw meelevens en
blijken van christelijke deelneming.

Sanderus